



Heemkunde nieuwsbrief

Beste lezer,

Marcel van der Meer opent het nieuwe seizoen met een lezing over de familie Ledeboer. Een bekende naam in het Borne. Ooit heeft er achter 't spoor een fabriekje gestaan van deze familie, de naam van de wijk herinnert hier nog aan. Maar ook Enschede heeft banden met deze vermaarde familie. Het Ledeboerpark is naar hen vernoemd. Het schijnt dat de Ledeboers een grote rol hebben gespeeld in Twente. Een lezing dus die de moeite waard is en vele herinneringspunten heeft. Van harte welkom dus op woensdag 16 oktober.

De tweede lezing van dit jaar wordt gehouden op 21 november en tijdens deze avond zal Gé Nijkamp zijn toehoorders weer vermaken met smakelijke verhalen.

80 Jaar bevrijd.

In het komende jaar, 2025, is het tachtig jaar geleden dat ons land werd bevrijd van de bezetter. Een moment om te herdenken en even stil te staan bij de verschrikkingen van de oorlog. Vooral nu er op veel plaatsen in de wereld opnieuw landen worden bezet en mensen onderdrukt.

Vanuit het Kulturhus wordt het theaterstuk "Man van Beton" op de planken gebracht. Met een link naar Cor Hilbrink, een van de leidende figuren van de Twentse knokploeg die hun hoofdkwartier in de Villa Lidwina in Zenderen had. Helaas was er verraad in het spel en werden onder meer de vader en de broer van Cor vermoord en de villa opgeblazen. Een grote tragedie voor de familie. Later werd Hilbrink directeur van de Twentse Betoncentrale, vandaar de naam van het theaterspektakel.

Als Heemkundevereniging willen we hierbij aansluiten en een expositie opzetten met als thema "Verzet". Er zijn immers meer verzetstrijders in Borne geweest, denk aan onder meer dr. Panhuijsen, Gé van Riel en ds Lenie Leignes Bakhoven. We zijn reeds druk bezig om foto's en beeldmateriaal te verzamelen over deze mensen.

Uiteraard hebben we bij het inrichten van een tentoonstelling de inzet van vrijwilligers nodig die ons kunnen helpen.

Dus hebt u nog spullen uit de oorlog die bij ons thema aansluiten of wilt u ons helpen, meldt u dan aan. Dat kan tijdens de ledenavond maar ook per email naar info@heemkundeborne.nl. Alle hulp is welkom.



Hafentempel

Excursie Xanten

De animo voor de trip naar Xanten was zo groot dat er een extra personenbusje gehuurd moest worden om alle deelnemers mee te kunnen nemen. De verwachtingen waren hoog gespannen,

maar daaraan werd ruimschoots voldaan. Na een heerlijke kop koffie/thee met taart werden we naar het archeologisch park gebracht. Een van de grootste in Europa. Hier moet in de Romeinse tijd een stad met zo'n 10.000 bewoners hebben bestaan. Er zijn al behoorlijk wat authentieke funderingen blootgelegd en zelfs gebouwen gereconstrueerd, waaronder het amphitheater, een herberg met thermen. Ook een deel van de Hafentempel is te bewonderen. Nog steeds wordt er elke dag gewerkt en worden nieuw elementen ontsloten. Onder leiding van een gids liepen we rond en kregen we een goed beeld over het leven en werken in deze enorme stad, met de naam Colonia Ulpia Traiana, genoemd naar Keizer Traianus, van wie een groot standbeeld te zien is.

Een onvergetelijke ervaring.

Een fotoreportage van deze trip is te vinden op onze website heemkundeborne.nl en op facebook

Het Baken van Borne

Er is een groep Borenaren al geruime tijd bezig met het realiseren van het Baken van Borne. Een monument dat inmiddels naast het Dorset gerealiseerd is. De mammoet Boris is verhuisd. Het baken bestaat uit een silhouet van een fabriekshal van Spanjaard (met de Sheddaken) en daarnaast de omgewaaide schoorsteen van de steenfabriek van Morselt.

In het silhouet komen panelen waarop de geschiedenis van Borne wordt weergegeven. Markante gebeurtenissen en personen worden er vermeld, maar ook tijdlijnen die de bijzondere ontwikkelingen van ons dorp weergeven.

Als Heemkunde zijn wij benaderd om mee te werken aan de totstandkoming van dit project, wij hebben immers als vereniging behoorlijk veel kennis en kunde in huis. Helaas zijn niet alle adviezen van onze kant ingewilligd, hetgeen we toch enigszins betreuren. Maar neem een kijkje, het is de moeite waard.

Het baken wordt op 19 oktober officieel geopend.



En dan nog even dit:

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers ook de Heemkunde niet en daarom zoeken wij: mensen voor:

- Het HIP, ons Historisch Informatiepunt. Samen met een groep vrijwilligers meehelpen met het digitaliseren en registreren van gegevens. Ook kunnen nieuwe initiatieven opgezet worden. We hebben onder meer een indrukwekkende collectie bidprentjes, die gedigitaliseerd wordt, foto-archief, een bibliotheek, een collectie krantenknipsels en een aantal jaargangen van de Bornse Courant. Het HIP is open op dinsdag- en donderdagochtend. Neem eens een kijkje en laat u voorlichten
- Boorn en Boerschop. Wij zijn op zoek naar schrijvers, mensen die het leuk vinden om artikelen te schrijven, mensen te interviewen, kortom om mee te werken aan het vullen van ons mooie magazine. Tevens zoeken wij iemand die contacten onderhoudt met onze adverteerders.
-
- Lijkt het leuk om op een of andere wijze aan deze geweldige vereniging een steentje bij te dragen, meldt u dan aan bij onze secretaris Bertie Veldhuis. Telefoon: 06 83948524

Beste mensen dit was het nieuws.

Wij hopen u allen weer te zien op onze ledenavond komende woensdag

Kijk ook eens op onze website: heemkundeborne.nl of volg ons op Facebook en Instagram: Heemkundeverenigingborne

Met vriendelijke groet, Annemarie Haak

