

## Van de bestuurstafel

*Annemie Mulders-Gordijn*

### Heemkunde in Cloppenburg, een reisje waard.

**Ook dit jaar is één van de activiteiten van de Heemkundevereniging het organiseren van een reis. Natuurlijk moet de reis passen in de doelstellingen van de vereniging, maar bovenal moet het een gezellige dag worden. De activiteitencommissie, Leo Leurink, Henny Westerink en Annemie Mulders, leek het erg leuk om eens over de grens te gaan. Cloppenburg en dan natuurlijk het Freilichtmuseum kwam in beeld. Het was tenslotte al jaren geleden dat de vereniging Cloppenburg had bezocht. Na enig voorwerk is definitief besloten om die stad het doel van onze tocht te maken. Een leuke locatie, een leuk stadje en een mooie rit door een oud agrarisch landschap, wat willen we nog meer. Ja, goed weer op die dag natuurlijk.**

De convocatie werd gemaakt en verspreid onder de leden, een groot aantal van 43 personen meldde zich aan. Helaas konden door persoonlijk omstandigheden 4 mensen op het laatste moment niet mee, dus 39 personen aanvaardden de tocht.

Op zaterdag 17 mei, stipt om half negen vertrok de prachtige bus van de firma Brok van de verzamelplaats bij het station. Een nieuwe opstapplaats voor de mensen, maar daar kan iedereen zijn/haar auto gratis parkeren. Het gezelschap was vrolijk en had er zin in om de rit te aanvaarden. Helaas regende het.

Na een welkomstwoord van Annemie Mulders, die wat uitleg gaf over de rit en het museum werd de tocht in een rustig tempo voortgezet. Iedereen zat lekker op zijn gemak met de medepassagiers te praten en zo vlogen de reisen om. Na twee uur hadden we onze bestemming bereikt. Helaas nog steeds regen.

In de Dorfskrug, gelegen midden in het museum, werden we hartelijk ontvangen met "Kaffee und Kuchen", dat stuk "Kuchen" bestond uit een groot stuk zelfgebakken aardbeientaart. De koffie werd geschonken en iedereen smulde.

Om 12 uur stond een Nederlandssprekende gids op ons te wachten en hij leidde ons rond. We bezochten een grote boerderij, het gebouw leek op onze boerderijen (los hoes) uit vorige eeuwen, maar dan een beetje groter.

Ons werd uitvoerig verteld hoe de boeren vroeger op de arme gronden leefden van een paar koeien en varkens, een enkel paard, kippen op zolder en alles en iedereen leefde op dezelfde deel. De wat rijkere boeren beschikten wel



*Gezelligheid in de regen*

over een bedstee, maar daarin slapen leek bepaald geen pretje. Stro die erg lang in de zakken bleef zitten, ongedierte in je bed, rechtop slapen, een benauwde bedomgeving. Kinderen slapen ook wel in een bedstee, maar dan met velen tegelijk. De kindersterfte was dan ook hoog in die tijd. Ook werden zeer kleine huizen getoond, hetzelfde principe als het grote "los hoes" maar dan bedoeld voor grote gezinnen. Ook de bijverdienste als klompenmaker of wever werd in hetzelfde huisje uitgevoerd.

De kerk en de bijbehorende school werd bekeken. De kerk was een barokker en wat velen niet wisten, maar nu wel, was dat het "marmor" gewoon beschilderd hout is. Daar keek men van op. Ook het leven van de schoolkinderen en de meester ging niet bepaald over rozen. Ik denk dat de huidige schooljeugd het iets beter voor elkaar heeft.

Al met al was de rondleiding zeer informatief en vond het gezelschap het erg interessant. Het regende nog steeds. De maaltijd werd weer genoten in de Dorfskrug. Prima menu met een voorgerechtje, soep en een warm hoofdgerecht. Het smaakte allen.

Na de maaltijd was iedereen vrij om te doen wat men wilde, in het museum blijven en de rest bekijken, het stadje inlopen en daar wat rondkijken. Een aanrader voor het stadje was de barokke Andreaskirche. Zeer de



*Een deskundige gids geeft uitleg*



*En binnen even opdragen.....*

moeite van bezichtiging waard. Het regende nog steeds. De helft van het gezelschap bleef in het museum, de andere helft bezocht op eigen gelegenheid het stadje.

Om half vijf verzamelde de groep van museumbezoekers zich voor het vertrek bij de uitgang en met de bus werd naar het verzamelpunt in de stad gereden waar de andere helft werd opgehaald. Iedereen was precies op tijd bij de verzamelpunten zodat om kwart voor vijf de terugreis aanvaard werd. Het regende nog steeds.

Op de terugreis werd geanimeerd over de dag en het museum gepraat. Zowel op de heenreis als op de terugreis werd de inwendige mens van drinken en een koekje voorzien. Het werd droog.

Om half zeven stopte de bus weer bij het station, waarna iedereen naar huis ging, terugkijkend op een geslaagde dag met de Heemkundevereniging Bussemakerhuis Borne. Het was helemaal droog.

Al met al een geslaagde dag en de commissie kan alleen maar zeggen, "Beste leden van de vereniging, mocht u een leuke bestemming zoeken die niet ver van Nederland ligt, bezoek dan eens het Freilichmuseum te Cloppenburg. Ook als het regent de moeite waard."

De foto's zijn gemaakt door Martin Thiehatten.



### **Bestuursmededelingen**

#### Website

Van verschillende kanten is de vraag naar voren gekomen of de vereniging geen eigen website kon openen. Het bouwen van een website door professionals is duur en het bestuur kent geen mensen die uit hobby websites bouwen. Daarnaast moet een website voortdurend onderhouden worden. Toch

onderkent het bestuur de voordelen van een eigen website. Nu heeft het HCO (Historisch Centrum Overijssel) een eigen website, zij biedt heemkundeverenigingen de mogelijkheid om deel te nemen via een pagina binnen hun website. Bestuurslid H. Westerik en redactielid J.F. Deckwitz hebben de bijeenkomst over deelname bijgewoond. Nader berichtgeving volgt in de loop van het volgend seizoen.

#### Bonje in Borne

In *Boorn en Boerschop* van april 2008 staat een artikel over het te verschijnen boek van H. Gloerich "Bonje in Borne", Voor dit boek is door het bestuur een ISBN-nummer aangevraagd en dat is verleend. Alles wordt nu in gang gezet om het boek in oktober te laten verschijnen.

#### Redactiestatuut

Het bestuur heeft de redactie van Boorn en Boerschop gevraagd een redactiestatuut op te stellen en dat ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur.

#### Maquettes van Oud Borne

De vereniging beschikt momenteel over twee maquettes van Oud Borne. Een maquette is op dit ogenblik aangeboden om bij een tentoonstelling van VORG (Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis) op 20 september 2008. Het bestuur wacht een reactie af. De andere maquette moet gerestaureerd worden en staat momenteel op de deel van de boerderij van J. Hassels Mönning. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er met die maquette gaat gebeuren, maar daarvoor worden plannen ontwikkeld. Met een grote mate van waarschijnlijkheid wordt de maquette in bruikleen aan het Dijkhuis afgestaan.

#### Lezing

Op 24 april heeft de heer A. Kappert een dialoog over de post gehouden. De interessante avond werd echter aan het einde van de avond voor veel mensen vergald omdat hun fiets ontvreemd werd. Heel vervelend allemaal.

#### Jaarlijkse uitstapje

Op zaterdag 17 mei is het jaarlijkse uitstapje gehouden. De reis ging deze keer naar Cloppenburg. Een geslaagde dag, een impressie van die dag vindt u op de voorgaande pagina.

Al met al heeft de vereniging een geslaagd seizoen achter de rug. Momenteel is het de bekende zomerrust, maar na de vakanties gaat het bestuur in ongewijzigde samenstelling met veel plezier beginnen aan een nieuw en hopelijk weer, geslaagd seizoen.

Het bestuur wenst u een prettige vakantie toe.