

SMEDERIJ OONK TE BORNERBROEK



De smederij van Oonk in Bornerbroek heeft gestaan aan de Lohuisstraat, de weg naar Delden, aan de kant waar nu restaurant Hoitink is te vinden. Op de foto zien we, met de handen in de zij, de oude smid Oonk staan met rechts naast hem zijn vrouw Trui die een dochter was van Lesscher uit Bornerbroek. Verder naar rechts dochter Dien, met bezem, en nog verder naar rechts respectievelijk de jongetjes Wim en Jan. Aan de andere kant van smid Oonk staan zijn beide zonen, Berend, in overall, die ook smid was en Hendrik, die een eigen dorsmachine bezat waarmee hij zijn brood verdiende. Gezien de reclame die op de muur van het pand is geschilderd zal hij ook wel olie hebben verkocht. De foto stamt uit het einde van de jaren dertig zodat intussen hier ter plekke wel het een en ander veranderd is, zeker het dragen van klompen dat toen gemeengoed was...

A.J.M. Hodes.

Smidskeender bint voonken weand