

## OOIT GESLOOPT 12



Deze keer kozen wij in deze rubriek de afbeelding van het wel heel idyllisch gelegen boerderijtje “ ’n Eèwert” aan de Deurningerweg in de buurtschap “ ’t Hesseler”, even ten oosten van het dorp Borne. Tot kort voor de sloop, in 1978, werd het bewoond door Jan Weghorst (’n Eèwers Jan). Na diens overlijden verrees op deze plaats het landhuis “De Lindenhorst”, gebouwd door de familie Linthorst van het gelijknamige schildersbedrijf. Het oude boerderijtje stond echter oorspronkelijk niet hier, maar in Hengelo en wel aan het Bartelinkslaantje aldaar. In 1736 is het uiteengenomen en in ’t Hesseler op ’t Bekkersplaatsje weer opgebouwd door de zoon van Everhard Bekkers. Deze Evert werd ook naamgever van dit boerderijtje “ ’n Eèwert”.

Met dank aan de heer R. van Goethem voor de gegevens die hij tegen kwam bij zijn stamboomonderzoek van de familie Wegter.

J.B.F. Leuverink.