

Van de talrijke voorstellingen van Stephanus ziet u hierbij afgebeeld, zijn stening. Hij wordt ook wel uitgebeeld met een palmtak in de hand en stenen aan zijn voeten.

Soms heeft hij de stenen in de hand of draagt hij ze op een boek of op zijn hoofd. Zijn geschiedenis is te vinden in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 6, 7 en 8. De naam **Stephanus** betekent: Erekrans.

*De stening van
Stephanus*



A.A. ten Kate.

HEMELVAART

*Ik zag een man
op de fiets
die rond de stang
zo 'n ouderwetse
heksenbezem
had gebonden*

*Het leek alsof
hij vloog.*

Lejo van Kuijeren.



't Geleuf is nen stok um op te leunen, nich um met te sloan