

MONUMENT 8



Dit is de paterskerk van de Karmelieten in Zenderen. In 1855 kwamen de Karmelieten naar Twente en betrokken het oude landgoed "Het Hulscher" in Zenderen. In 1863 werd het klooster als studiehuis aangewezen voor filosofiestudenten en volgden er weldra bouwactiviteiten.

Voorlopig echter, maakten de paters gebruik van een tot kapel omgebouwde paardenstal. In 1882 werd de nieuwe kerk bij het klooster, de paterskerk, geconsecreerd door bisschop Kistemaker die zelf al vanaf 1863 in het klooster woonde.

De parochiekerk van Zenderen was gebouwd in 1798 en stond op de tegenwoordige begraafplaats in het dorp. Deze kerk werd in 1948 gesloopt en vanaf die tijd werd de paterskerk parochiekerk voor Zenderen.

Gen groter gemak as 'n eagen dak