

*De weg noar Boorn'brook*

*D'r steet nog ai't het oald verhaal  
Van ne kaploan, te boek  
Den oawerplaatst wor van wied vot  
Noar oons eigen Boorn'brook.*

*'t War oorlog, het vervoer was slech  
Dus is de kappeloan  
Op 't fietske met zien kofferke  
Braaf dizze kaant op goan.*

*Hee fiets 'n den godganzen dag  
Hee kreeg t'r van in 't gat  
En hee war allebassens meu  
En 't fietsen deunig zat.*

*En dó hee achter Wierden kwam  
Dó gunge binnen duur  
Hee kwam an 't dwaal'n en hee raak'n  
D'r luk van oawerstuur.*

*D'r stun n'n jungske an de weg  
Zo van 'n joar of zes  
N'n snottebel, de haan'n in'n tuk  
De eugkes kloar en ges.*

*Mijn beste knul, zei de kaploan  
Vertel mij maar eens snel  
Hoe is de weg noar Boorn'brook?  
Dat weet jij zeker wel.*

*Dat jungske keek hem wat astant  
En achterdochtig an  
(Nig inloat'n met vrömde keerls)  
Ons jungske wus d'r van.*

*En hoo den Heerom bidd'n en smeeke'n  
't Jong heul de lippen dicht  
De kaploan wörad, vergat  
Zien milde Christenplicht.*

*Weet jij, snottejong, wel wie ik ben?  
Ik ben de kappelaan, jij zemel  
Als jij zo doorgaat, snotterjong  
Kom jij nooit in de hemel.*

*Dó dèè'r oons Greatske veur het eers  
De lip lös en zee'r klook:  
"As ie zo deurgoat, kom ie nooit  
Bie oons in Bo... Bo... Boornebrook!"*

Jan Kleinman

