

MONUMENT 6



Het Spookhuis in Hertme heeft zijn beste tijd gehad! Onderhoud is er de laatste jaren niet gepleegd en zover de redactie weet is de eigenaar het gebouw liever kwijt dan rijk. Zonde dat zo'n gebouw dat voor de geschiedenis van Borne toch echt van belang is, zo verwaarloosd wordt! Het Spookhuis, ook wel Het Oude Groothuis genoemd, is de laatst overgebleven opstal van de verdwenen havezathe Het Groothuis en staat aan de Lodieklanden even buiten de kern ten westen van Hertme. De noordgevel ziet er nog redelijk in de oorspronkelijke staat uit, maar de rest is deerlijk verminkt door het wijzigen van ramen en deuren en het bekleden met planken. In vroeger jaren werd het goed bewoond door de Van Averhagens die ook de Borg in Borne bezaten. Later, in 1720, heeft Anna Elisabeth Scheele tot Weleveld er nog gewoond. De kunstschilder Johan Tibbe (1875-1926) had hier een poosje zijn atelier. Later werd het gebruikt als koeiestal. We mogen hopen dat er een oplossing gevonden zal worden en dat er herstellingen verricht zullen gaan worden anders ziet het er slecht uit voor de toekomst van dit prachtige oude gebouw. Er gaan zelfs stemmen op om het naar elders te verplaatsen. Hopelijk zal het zover niet hoeven komen.

Wel het spek verdeent, krig het nich aait.