

DE OALE SCHUUR

Het is hearfst, het joar lop wier op t eand
Dat de daagn doonkeder wordt, is woar a'j t an keant
Zo koomp ter veur allns een tied van goan
Van wat ter op disse wereld is ontstoan
Ook veur ne oale schuur, an de oawerkaant van t Schip
Den doar meer as vieftig joar hef e stoan as ne klip.
De leste joarn raakn de schuur al meer in verval en snel
Kreengn reagn en weend al ho wieder vriej spel
D'r kleunkn zelfs stemn um t tiej te keern
Mer natuurelementen zint meujlik te weern
Want plots stun den bouwval in veur en vlam
De braandweer ging nog blussen met vol tamtam
Wat oeteindlik oawerbleef was puun en as
De foto gif te zeen hoe t vrooger was.

M.C.J. Oude Wesselink.



N.B.: De laatste in oude landelijke stijl gebouwde schuur in Borne, werd op 3 maart 1991 door brand verwoest, met als waarschijnlijke oorzaak: brandstichting. De toen omstreeks 70 jarige schuur, werd oorspronkelijk gebruikt voor de opslag van graan en stond min of meer midden in het land aan de Torenlaan, aan de oostkant van het kruispunt van de rondweg om Borne nabij het voormalige café/restaurant "Het Schip".

De redactie.