

Mien eerste boek

Johan Kwast

Mennigmoal krieg ik de vraag: "Hej dee verhalen dee'j schriewt ok in bookvoarm?" Dan mök jammer genug "nee" verkopen. Mear, der keump noe verandering in. Mien eerste book zit der an te kommen.

Vieftug geschrewen kotte verhalen, oeteraard in de Twentse taal, heb ik oet'ezoch. De meesten bint woar gebuurd. 't Wördt tied dat völ dinge, dee al of nich verdwenen bint, wördt vast'eleg. Verhalen oawer 't leawen van alle dag, herkenbaar vuur nen hoop leu.

't Book krig as titel: "Tusken doem en wiesvinger". Mienen schoonzön Bert van der Stelt maakt der wat moois van. 't Book geet nich meer as € 20,= kosten.

Weas der rap bie, want an de reacties meark ik, 't geet dat 't snof. 'n Mooi Sinterkloas cadeau zök oe zeggen. A'j oe noe al vaste inschriewt ma'j der van oet goan da'j der op tied bie bint.

Dat kan bie mij: 074-2667002. Op de bieeenkomsten van de Heemkundevereniging Borne en dee van 'n Kreenk vuur de Twentse Sproak. A'j Bert an 'n jas trekt wil'e oe wal noteren. Dat geet met: bvanderstelt@home.nl

't Book ma'j nich missen en doarum zeg ik al vaste: "Völ leasgeneugen".



Foto: Annemarie Haak