

Luustern noar ne koffiesmorre!  
-----

Boam t losse veur  
he'k as koffiesmorre deenst edoan!  
Vandoar kon'k t leavn in de  
boerenkökken gadesloan.

En geern vertel ik oew oaver  
wa'j in zonne kökken dan wal zeet.  
Oaver Grootmoo en Grootva,  
n leavn van bliejschop en verdreet.

Bliejschop bieje ne geboorte  
of bieje n good gewas.  
Verdreet oaver zeekte of teegnslag,  
of dat r ene störvn was.

Oold en jong hadn mekaar nog neudig,  
dat wadn ze helemaal ewent.  
Noch t weark, noch de keender,  
wödn toen eplend.

Ondaanks hard wearkn en armoed  
warn de meeste leu tevreaan.  
Zee hadn toen nog tied en ruimte  
um meanske te wean.

Mear de tiedn gungn veraandern  
en ok mien bestoan.  
Want ik bin toen met aandere rommel  
noar n zolder hen egoan.

Mien weark was edoan  
ik was oetrageerd.  
Bieje leu neumt ze dat oold wordn  
of gepensionneerd.

Mear noa n stoffigen tied bofn ik weer  
met mien nieje bestoan.  
Want k bin as antiek  
noar n ereplaatse goan.

En wier bekiek ik ne generatie meansn,  
met kleane en grote weansn.

De boerenkökken is veraanderd,  
ik ken der niks van weer.  
Dat döt mie as olde koffiesmorre  
toch wa slim zeer.

Waar t fenuus stun,  
steet non ne teevee.  
Zee hebt compjoeter, video  
en ok ne cedee.

Zee hebt vaak alns wat hun hart begeert,  
Mer één ding hebt ze hoppelik ok eleerd.  
Al könt ze ok alle mooie dinge haaln,  
Geluk en gezoendheid is met gin geeld te betaaln!

Wil de Graaf.